

# Rondreizen in Sri Lanka

---

## Trincomalee

Trincomalee, ook wel afgekort als Trinco, heeft een eeuwenoude historie. Het plaatsje heette oorspronkelijk Gokanna en was een belangrijke haven voor de toenmalige koning. Tussen 1623 en 1895 werd Trinco achtereenvolgens bezet door Portugezen, Hollanders, Fransen en uiteindelijk de Britten. Uit deze tijd stamt het VOC-Fort Frederick dat u nog steeds kunt bezoeken.

Tegenwoordig is Trincomalee vooral bekend vanwege haar schitterende stranden. U kunt hier heerlijk relaxen aan het strand, snorkelen, zwemmen en zelf walvissen spotten.

---

Trincomalee ligt aan de oostkust van Sri Lanka aan de monding van de Mahaweli Ganga en heeft een grote natuurlijke haven. Deze voormalige basis van de Engelse vloot doet tegenwoordig ook dienst als oorlogshaven. De stad heeft ongeveer 115.000 inwoners en ligt aan een baai in de Indische Oceaan. Het stadje in Sri Lanka heeft toebehoord aan verschillende landen, waaronder ook Nederland.

De hindoeïstische Koneswaram Temple in Trincomalee is gebouwd bovenop de Swami rots, vanaf deze rots heb je een prachtig uitzicht op kaap Trincomalee. De tempel kent meerdere namen, waaronder de Tempel van de Duizend Zuilen. De god waarvoor de tempel is gebouwd is de Hindoestaanse god Lord Shiva in de vorm Konesar. De tempel van Trincomalee staat bekend om de viering van een festival in april dat 22 dagen in beslag neemt.

Tijdens dit festival staan er rondom de tempel kraampjes met heilige beelden, koperwerk, doeken en aardewerk. Het festival trekt vooral veel (buitenlandse) hindoes aan.

Fort Frederick werd oorspronkelijk gebouwd door de Portugezen, maar is vooral bekend omdat hij is herbouwd door de Nederlanders. Tegenwoordig hebben verschillende delen van het fort militaire doeleinden waardoor je bij een bezoek wordt onderworpen aan de beveiliging. Ondanks de beveiliging bij de ingang is het fort zeker een aanrader wanneer je in Trincomalee bent. In de late 18e eeuw kwam het fort weer in handen van de Fransen, en een aantal jaren later werd het teruggegeven aan de Nederlanders. Later kwam het fort nog in Britse handen en bleef het daar tot 1948. De kanonnen die aan de kustzijde van het fort staan zijn in de Tweede Wereldoorlog toegevoegd aan het fort.